



## PROTESTANTSE GEMEENTE SOESTERBERG KERKENRAAD

### De Vredekerk: “Een teken van leven” Pastorale brief nr. 15, 26 juni 2020



(Foto: Iman Heijboer)

#### Welkom...

Herkennen we de letters boven deze pastorale brief? Sinds onze vijftigste “verjaardag” als Vredekerk hangen ze boven de ingang van de kerk. En hoewel we nóg niet welkom zijn in de kerk past dat woord “welkom” goed bij de beide lezingen van deze komende zondag.

In Jeremia 29: 1 en 4 - 14 horen we hoe de profeet een pastorale brief schrijft. Dat is wel wat ongebruikelijk, profeten pakken het meestal anders aan, radicaler, meer met een houding van verzet dan van aanpassing. Nu pleit Jeremia er bij de ballingen in Babel voor zich voorlopig neer te leggen bij de situatie zoals die is. Ze zijn niet thuis, maar toch kunnen ze er maar beter het beste van maken. Want het gaat nog wel even duren voor God hen thuisbrengt uit de ballingschap. Laten zij dus maar huizen gaan bouwen, levenspartners zoeken, een gezin stichten en het gewone leven doorgang laten vinden! Wat is daar dan toch profetisch aan? Nou, Jeremia verzet zich tegen de profeten, waarzeggers en dromers van dienst die beloven dat het nu allemaal gauw voorbij zal zijn. Jeremia tempert die overspannen verwachtingen. Het volk moet het uit zien te houden in dit land waar ze niet thuis, niet welkom, zijn en zelfs bidden om vrede voor dit oord.

Voor velen toen waren dat geen welkome woorden, ze hoorden liever iets anders, zoals dat de situatie snel “gefikt zal zijn”, en precies dát maakt deze woorden profetisch. Woorden van God. Je hoeft niet ver te zoeken naar hoe de betekenis van de pastorale brief van de profeet Jeremia in onze tijd zou kunnen luiden: laten we aanvaarden hoe het is, er het beste van maken - al is het nog lang niet allemaal normaal - en laten we ondertussen vooral niet vergeten te leven. Ontroerend vond ik om van mijn schoonzusje te horen dat zij op een dag tijdens de quarantainetijd opgebeld werd: of ze even naar buiten wilde komen. Daar, aan de overkant van het huis, op de stoep, stond één van haar zonen met zijn vriendin. Hij droeg een spandoek, met een pijl die naar haar wees, en in grote letters het woord: zwanger! Dat was nog eens een mooi teken van leven.

Ook in de lezing uit het evangelie volgens Matteüs horen we dat wie met God gaat niet overal en altijd welkom is. Omdat het er dan op aan kan komen, en je kiezen moet, en er dan een scheiding der geesten kan zijn. In de tijd dat Matteüs zijn evangelie schrijft gaat het dan om het conflict tussen synagoge en jonge kerk, een innerlijk verdeeld huis over de vraag of Jezus nu wel of niet de Messias kan zijn. Maar in iedere tijd kan de kerk of een kerkelijke gemeente of een mens te midden van anderen voor de keuze komen te staan wat het inhoudt om bij Jezus te horen. Soms ben je dan met je boodschap niet welkom. Gelukkig vertelt Jezus dat je - na en naast alle weerstand - met het verhaal van God en de mensen ook wél goed ontvangen kunt worden, welkom zijn. En, zegt Hij, wie de leerlingen ontvangt, die ontvangt de leraar, en wie de leraar ontvangt, die ontvangt wie hem gezonden heeft. Wie de eenvoudige mensen die namens Jezus komen om over God te vertellen een lekkere beker koel water te drinken geeft, die ontmoet zo God en hoort bij zijn koninkrijk. Welcome woorden, zou ik zo zeggen.

### **Kinderkring**

Eén van de liedjes (lied 288 Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk) die we in de kerk zingen vóór jullie als kinderen naar de kinderkring gaan, luidt: “Goedemorgen, welkom allemaal, ik met mijn en jij met jouw verhaal. Lachen, huilen, vrolijkheid en pijn, alles mag er zijn. God, ik vraag U, kom in onze kring. Wees erbij wanneer ik bid of zing. Ik met mijn en U met Uw verhaal. Verteld in mensentaal.” Na de vakantie hopen we dat jullie weer écht een kringetje kunnen vormen met elkaar en naar je eigen ruimte gaan met de leiding. Tot die tijd houden we het bij deze stukjes. Vandaag gaat het over “welkom zijn”. Veel mensen hebben een deurmat of een bordje bij de deur met “welkom”. Jullie thuis ook? Maar is iedereen wel welkom? En kun je voor iedereen zo maar de deur opendoen? In deze coronatijd in elk geval niet. Als er gebeld werd, stond de bezorger van een pakketje op afstand en lag het pakje op de mat. Of er stond iemand te zwaaien op de stoep. Want binnenkomen was er al helemaal niet bij. Gelukkig is dat nu al weer wat anders en zijn we meer welkom bij elkaar thuis.

In het verhaal van vandaag horen we hoe Jezus zijn leerlingen wat spelregels meegeeft voor als ze op weg gaan. Ze mogen overal over hem gaan vertellen, en als ze welkom zijn bij de mensen, en misschien zelfs iets te drinken krijgen (een lekker glas koud water bijvoorbeeld) dan is het goed en is er vrede voor allebei. Maar als ze niet welkom zijn, hoeven ze zich niet op te dringen: even het stof van hun schoenen afstampen en dan mogen ze verder gaan, naar waar ze wél echt welkom zijn. Op [www.kindopzondag.nl](http://www.kindopzondag.nl) vind je een leuk liedje: “Welkom, welkom, welkom iedereen” van Marcel en Lydia Zimmerman. Ook vind je er een leuke knutsel tip: het maken van een deurhanger voor je slaapkamerdeur. Aan de ene kant teken je waaraan iemand kan zien dat hij welkom is en naar binnen mag en aan de andere kant dat het niet mag en waarom niet: bijvoorbeeld omdat je slapen wilt of nog huiswerk wilt maken of gewoon even rust wilt voor jezelf.

### **Digitaal collecteren**

Nu de kerkdiensten niet door kunnen gaan, kan er al die tijd in de kerk niet gecollecteerd worden. We bieden u daarom de mogelijkheid om toch uw gaven te geven d.m.v. een “digitale collecte”.

De betaling vindt plaats m.b.v. iDeal. De opbrengst is voor de helft bestemd voor de diaconie (b.v. voor een bloemetje voor mensen die deze periode erg eenzaam zijn), en voor de helft voor het kerkenwerk in het algemeen (zoals de wekelijkse pastoraatsbrief). Wij hopen op een goede opbrengst!

U kunt uw bijdrage overmaken via de volgende website:

<https://www.samengoeddoen.nl/gift/formulier.html?id=4193>

Als u de papieren versie van deze brief hebt ontvangen, kunt u de hiernaast staande QR-code inlezen in uw mobiele telefoon, of het bovenvermelde webadres overnemen in de adresbalk van uw browser.



Gedetailleerde instructies vindt u in de pastorale brief nr. 5 van 17 april jl., en op de [website](#) van de Vredekerk.

Daarnaast is het ook mogelijk om deel te nemen aan de digitale collecte door uw gift over te maken naar bankrekeningnummer NL56 RABO 0373 7047 39 t.n.v. PG Soesterberg, **o.v.v. Digitale collecte.**

**N.B.:** Dit is een nummer, dat voor meerdere doeleinden wordt gebruikt. Vermeld daarom bij het overmaken **Digitale collecte**, zodat uw bijdrage bij het juiste doel terecht komt. Door het gebruik voor meerdere doeleinden kunt u bij het overboeken een waarschuwing krijgen. Deze kunt u zonder problemen negeren.

### Tienerdienst

“Een tienerdienst organiseren is anders dan voorheen. Via de app Zoom kun je met elkaar videobellen. Dat is nog wel eventjes uitzoeken hoe het werkt en vergt bij ons als leiding de (on)nodige spanning of het wel lukt allemaal. Om 11.06 uur zagen en hoorden we elkaar, dat was al gelukt!

Het onderwerp ging over Pelgrim Patrick uit de vierde eeuw uit Engeland. Hij was Romein, die opgroeide in een rijk gezin. In zijn 16<sup>e</sup> levensjaar werd zijn geboortestreek overvallen door Ierse barbaren en zeerovers. Patrick werd gevangen genomen en verkocht als slaaf in Ierland. 's Nachts onder de sterrenhemel ervoer hij de aanwezigheid van God en ging bidden. Hij kreeg na een hele tijd als slaaf te hebben geleefd te horen: je gaat naar huis. Zie, je schip ligt klaar. De zware zeetocht bracht hem uiteindelijk thuis. Daar volgde hij een opleiding tot geestelijke om vervolgens terug te gaan naar Ierland om het evangelie te verkondigen. De gevaren lagen op de loer. Daarom zegende Patrick de mensen die tot geloof kwamen met de woorden:

*De Heer is voor u om u de juiste weg te wijzen.*

*Achter u, om u te bewaren.*

*Naast u, om u in de armen te sluiten.*

*Onder u, om u op te vangen wanneer u dreigt te vallen.*

*In u, om u te troosten als u verdriet heeft.*

*Boven u, om u te zegenen.*

*Zo zegene u, Vader, zoon en Heilige Geest.*

Tijdens de sessie hebben we het ook gehad over hoe de coronatijd voor ons is. Wat missen we, wat vinden we fijn?

Een tiener: vond het niet naar school hoeven gaan heel erg fijn en genoot van het thuis zijn. Maar naarmate de tijd verstreek komt er wel naar voren dat sommige leraren niet digitaal onderlegd zijn, niet reageren op vragen van leerlingen en dat er te weinig per-

soonlijk contact is waardoor leerlingen zich niet goed kunnen voorbereiden voor een toets.

Een andere tiener: In het begin mochten we niet naar mijn oma in het verzorgingshuis en dat was verdrietig. Niemand van de familie was ziek of had verschijnselen maar het kon niet door de begrijpelijke maatregelen. Sinds een tijdje mogen we naar oma toe in de tuin, dat is heel fijn! Zo kunnen we elkaar tenminste weer zien!

De reis die we allemaal maken in deze tijd is: meer luisteren naar onszelf. We hebben er tenslotte de tijd voor. Het mooie is dat we positief zijn en blijven over onze eigen reizen in ons leven. Met deze woorden sloten we af, die we ook in de tienerdienst groepsapp hebben gedeeld voor de tieners die vanochtend niet aanwezig konden zijn:

*Moge de weg je tegemoet komen,  
moge je de wind in de rug hebben,  
moge de zon warm op je gezicht schijnen,  
moge de regen zacht op je velden vallen,  
en totdat wij elkaar weer zien,  
moge God je altijd veilig in de palm van Zijn hand houden.*

Mede namens Gerrita Holtrust, Annet van den Berg.“

### **Jeugdclub**

“Vrijdagavond 19 juni jl. was het eindelijk zover. Wij konden onze clubavond door laten gaan. Na de stop vanaf het begin van het coronavirus en de lockdown was het dus wel heel fijn om weer bij elkaar te komen. Alle clubleden (18 kids) waren dan ook van de partij.

De avond zijn we begonnen met levend stratego. Een geliefd spel van de club. Het eerste potje, op jacht naar de vlag, was al binnen de drie minuten gespeeld. Dus het tweede potje werden de strategieën wat verbeterd. Dat lukte zeer goed, want de vlaggen werden niet gevonden.

Onder het genot van een bekertje limonade werd achter op de parkeerplaats het kampvuur (de vuurkorf) aan gestoken en gingen we door met spelletjes. Na een paar korte spelletjes werd er steeds luider geroepen om weerwolven, nog zo'n geliefd spel. Gelukkig had Joery hier al op gerekend en kwam dit tevoorschijn. Na het eten van een ijsje konden we beginnen. Door de grootte van de groep en de tijd konden we dit maar één keer spelen.

Het werd tijd om afscheid te nemen van acht meiden die na de zomer naar het voortgezet onderwijs gaan. Wij wensen hen heel veel geluk en gaan ze missen. Zij kregen allemaal een afscheidscadeau mee. De andere kids gaan we zeker weer zien in het nieuwe seizoen. Wij wensen iedereen alvast een fijne zomer.

Joery, Anouk, Riëtte, Rommy en Wendy“

### **Jeugdoverleg**

Op woensdag 24 juni jl. hebben we 's avonds op het grasveld voor de kerk ons jeugdoverleg gehouden. Een wat verkorte agenda, iedereen had een eigen “zit” en iets te drinken meegenomen en zo konden we elkaar toch echt spreken en ontmoeten. We hebben wat gedeeld hoe de afgelopen tijd voor elk van ons geweest is, thuis maar ook wat het kerkenwerk betreft, en we hebben vooruit gekeken naar het nieuwe seizoen. Zoals het er nu uitziet, is dan voor kinderen en tieners eigenlijk alles weer mogelijk, en

we hopen met ons hele hart dat het zo blijft en dat zij weer lekker onbezorgd kunnen zijn en onbevangen met elkaar en de leiding kunnen omgaan.

### **Pastoraat**

Ook heel “welkom” ....: er zijn veel fijne berichten deze week!

Om te beginnen is afgelopen zondag 21 juni mw. Ria Cinjee thuis gekomen na een lang verblijf in de Hoogstraat in Utrecht om te revalideren. Dhr. Izak sr. en Izak jr. hebben er hard aan gewerkt haar thuiskomst mogelijk te maken en ook om in de tijd die komt de zorg voor haar thuis mogelijk te maken. En afgelopen dinsdag 23 juni hebben zij en haar man Izak sr. gevierd dat zij 60 jaar getrouwd waren, een heel bijzonder huwelijksjubileum. Zij hebben het op een prachtige zonnige dag met familie kunnen vieren op het terras voor hun huis. Uiteraard zijn er vanuit het pastoraat bloemen gebracht, door Cobie Smit, en ook vanaf deze plaats onze hartelijke gelukwensen!

Eveneens hartelijke gelukwensen voor dhr. Koos Spee en mw. Nelie Spee, want ook zij vierden afgelopen week een mooi en feestelijk huwelijksjubileum. Zij waren donderdag de 25<sup>e</sup> juni 50 jaar getrouwd. Ook voor hen waren er daarom feestelijke bloemen vanuit de kerk, en ook in deze pastorale brief feliciteren wij hen van harte en wensen hen alle goeds met wie bij hen horen!

Op donderdag 1 juli a.s. hoopt de fam. Verweij hun 50-jarig huwelijksjubileum te mogen vieren, en we wensen Greta en Floor van harte geluk én een hele mooie feestelijke dag toe! Uiteraard zullen er ook bij hen vanuit het pastoraat bloemen worden gebracht.

Verder is mw. Gré van Bommel afgelopen maandag de 22<sup>e</sup> aan haar andere heup geopereerd, een operatie die eerder vanwege corona moest worden uitgesteld. Zij heeft dus een wat lastige tijd achter de rug, met pijnklachten, en hoopt nu voorspoedig thuis te revalideren. Wij wensen haar veel sterkt daarbij.

Een iets minder bericht komt van dhr. Hans Zijlstra, die nog niet zo voorspoedig herstelt van zijn heupoperatie en helaas nog veel pijn heeft. Er volgt nader onderzoek om naar de oorzaak daarvan te zoeken. We wensen hem veel sterkte om deze situatie vol te houden en hopen met hem op nog andere mogelijkheden.

### **Welkom op de woensdagochtend**

Ook woensdag 30 juni a.s. zal de Vredekerk 's morgens weer open zijn van 10.00 - 11.30 uur. Voor wie een kaarsje zou willen opsteken, gewoon even in de kerkzaal wil verblijven of er wat luisteren naar muziek. Afgelopen woensdag 23 juni jl. zijn daar vijftien mensen aan komen waaien, die iets langer of iets korter in de kerkzaal hebben gezeten en al dan niet een kaarsje aangestoken. Het was ook fijn om elkaar weer even te spreken. Klonk de vorige woensdagen muziek uit Taizé, deze keer is - naar een suggestie van Floor Verweij - psalmmuziek te beluisteren en via de beamer zijn er beelden bij. De predikant is - op afstand - te spreken voor wie dat wil. Alles uiteraard met in acht-neming van de geldende maatregelen. Dus, als je geen klachten hebt: welkom!

### **Welkom in de kerk**

Ons geduld wordt wel op de proef gesteld, en bij de woensdagopenstelling kwamen er dan ook verschillende vragen over wanneer we weer welkom zijn in de kerk. Het wachten is, zoals al eerder vermeld, op de installatie van de apparatuur waarmee we onze kerkdiensten voor alle gemeenteleden beschikbaar kunnen stellen, terwijl we maar

met weinig mensen in de kerk aanwezig zijn. Lastig punt is inmiddels niet meer het beperkte aantal mensen dat in principe in een ruimte aanwezig mag zijn, maar wel de vorm die de eredienst kan aannemen zolang er geen gemeentezang mogelijk is. En daarnaast is er de last die de organisatie en verantwoordelijkheid van de anderhalvemeterkerk op de schouders van de kerkenraad en andere uitvoerenden legt. Inmiddels is het College van Kerkrentmeesters wel serieus aan de slag gegaan met het opstellen van een gebruiksplan voor de Vredekerk, in goed overleg met dhr. Boet Smit, onze beheerder. In de volgende pastorale brief, die weer een brede verspreiding zal kennen, zullen we hopelijk de definitieve stand van zaken kunnen melden en zal de voorzitter van onze kerkenraad dhr. Jaap van den Hoek deze voor jullie toelichten.

### **Over het streamen van de kerkdiensten**

Ondertussen sparen we door voor het mogelijk maken van het streamen van de kerkdiensten. En... we zijn al een flink eind op weg: tot nu toe is er € 3.085 ingezameld! Alle gevers: hartelijk dank hiervoor! Helpt u mee met de laatste loodjes om het streefbedrag van € 3.500 voor dit bijzondere doel te halen, waar niet alleen nu maar ook in de toekomst zeker behoefte aan zal zijn? Aarzel niet langer en maak uw gift over naar bankrekeningnummer NL56 RABO 0373 7047 39 t.n.v. PG Soesterberg, **o.v.v. Online kerkdienst**.

N.B.: Dit is een nummer, dat voor meerdere doeleinden wordt gebruikt. Vermeld daarom bij het overmaken **Online kerkdienst**, zodat uw bijdrage bij het juiste doel terecht komt. Door het gebruik voor meerdere doeleinden kunt u bij het overboeken een waarschuwing krijgen. Deze kunt u zonder problemen negeren.

Tenslotte nog een vraag: voor de streaming kerkdienst zijn we nog op zoek naar een tablet of iPad. Heeft iemand een tablet of iPad die niet meer gebruikt wordt? Dan kunnen we die goed gebruiken!

Als besluit deze keer een prachtig gedicht, dat ons werd aangereikt door mw. Tineke Klandermans. Zij mailde dat ze het had gelezen in Letter en Geest van Trouw (20 juni jl.) en dat het haar raakte vanwege haar broer, die vorig jaar in augustus is overleden, en die - zo zeiden zijn vrouw en kleinkinderen - wandelde door een groene kathedraal. "Wandelend op weg naar God. Ongelofelijk mooi. Deze dichter (Anne Feddema) zag in het landschap een kathedraal voor God." schrijft Tineke. Hier volgt de tekst van het gedicht:

*Richting Burdaard*

*Wind op mijn bast  
Hoor ik vlagen orgelmuziek  
Stap van de fiets  
Het is Bach*

*Wachet auf!  
Ruft uns die Stimme*

*Geen kerk te zien  
Wel groene grasvlakten vol  
Schapen en koeien*

*Muziek en beeld!*

*Zwaluwen scheren  
Door oneindig blauw  
Ode aan mij!*

*Ik ben geen lid van  
It Fryske Gea  
Vriend van  
Vogel, vis  
Of rat*

*Het geloof is mij vreemd*

*JULLIE!*

*Kijk om mij heen*

*Er komt maar één gedachte op  
Dit land is geen land*

*Maar een kathedraal voor God!*

In Christus verbonden, groeten wij jullie, namens de kerkenraad,  
Ds. Renske Zandstra